

# **Maurice de Hond wordt de beste scheidsrechter van Nederland**

**Een vergeten doelpunt bij de opening van het seizoen**

Alkmaar — Alsof er niets was veranderd en alsof er nooit iets zal veranderen, zo zaten ze er weer na afloop van AZ'67-PSV. Aan het hoofd van de tafel stond een stoel voor de trainer van AZ'67, *Georg Kessler*. Ongeveer vijftien journalisten hingen aan zijn lippen. Het voetbalseizoen was weer begonnen. Vol spanning keken trainer en journalisten uit naar de eerste minipersconferentie. Kessler antwoordde op de voor hem zo kenmerkende wijze. Vooruitlopend op vragen als 'bent u blij met de 2-1 overwinning op PSV' hield de coach een *monoloog*. Impliciet beantwoordde hij de vragen. Midden in zijn quasie heldere voordracht gebeurde het. 'In het gedeelte dat wij goed speelden zijn wij *vergeten* een tweede doelpunt te maken.'

'Anders nog iets?', vroeg de kruidenier.  
'Ja, nu u het zegt, we zijn vergeten een tweede doelpunt te maken.'

Je moet als trainer in het hedendaagse voetbal ook overal aan denken.  
Hij had het zijn jongens nog zo gezegd: vergeet geen doelpunten te maken. En nu waren ze het toch weer vergeten.

Dit jaar moeten de resultaten komen, had de nieuwe *meneer* in het betaalde voetbal aangekondigd. Zijn naam is *Vahstal*. Hij is een bemiddeld zakenman uit Amersfoort en hunkert zoals wel meer mensen met geld naar *landelijke bekendheid*. Om die te verkrijgen heeft hij het afgelopen half jaar een aantal voetballers aangetrokken en op de loonlijst van zijn eigen bedrijf gezet. Die spelers mogen van hem in de eerste divisie spelen bij het armlastige *SC Amersfoort*. Worden die spelers goed, kunnen ze dus verkocht worden dan zijn de revenuen voor de veelgeprezen filantrop.

Vahstal heeft zich inmiddels ook al tot manager laten bombarderen en uit alle tot nu verschenen publikaties lijkt hij het goed te kunnen vinden met de trainer van SC Amersfoort, *Hans Alleman*. Zondag was het dan zover. Een mooie bus met het bordje *spelersbus SC Amersfoort* reed naar Schiedam. Tegen SVV, tot vorig seizoen met FC Dordrecht, inmiddels omgedoopt tot DS'79 en SC Amersfoort de traditionele arme zielepoot van het betaalde voetbal, moest het gebeuren. De opmars van SC Amersfoort naar 'ja, naar wat, de top?' De trainingspakken zagen er schitterend uit. De warmingup stelde niets voor, een beetje lopen en vooral op doel schieten. En de trainer kwam op het veld kijken hoe zijn jongens er vlak voor het begin van de competitie voorstonden. In een enkel overhemd stond hij daar in de middencirkel, zoals trainers wel vaker doen. Even voor half drie zocht ook Vahstal de kleedkamer op, met z'n jongens.

Alkmaar — Niet alleen maakte *Schouwenaars* het eerste doelpunt voor AZ'67, in de hele wedstrijd bleek hij een snelle, goede buitenspeler.

Zoals ook *Jaap de Graaf* even gemakkelijk voorbij *Poortvliet* en *Brandts* van PSV liep als hij ballen bij hen inleverde. Wat leuk toch dat iemand fantastisch kan voetballen en tegelijk de meest knullige fouten kan maken. Verreweg de beste speler bij AZ'67-PSV was *Kristen Nygaard*. Als *Johnny Metgod* en *Peter Arntz* alle ballen zoals het hoort inleveren bij Nygaard en niet proberen te gaan voetballen, heeft AZ'67 een ideaal middenveld. Met de nu nog geblesseerde Peters er weer bij zal dat midden-

veld minder makkelijk voetballen om dat Peters denkt dat hij net als Nygaard een zogenaamde *eind-pass* in de bener heeft. De drie rasvoetballers Hovenkamp, Nygaard en Kist vormden mede dank zij het mooie zomerafavondweer afgelopen zaterdag een trio dat een beetje zoek aan een voetbalwedstrijd zo vermakelijk kan maken. En oh, wat warer ze sportief. *René van de Kerhof*, *Hug Hovenkamp*, *Willy vdK*, *Jan Beveren* het leek alsof ze al voor de overtreding de verzoenend uitgestoken hand klaar hadden om excuses te maken.

De winstcijfers van Philips Eindhoven zijn in het afgelopen kwartaal teruggelopen, mede door de aankopen van *Koster* (de schoonzoon van Johan Cruyff van Roda JC), *Michel Valke* van Sparta en *Martin Koeman* van FC Groningen.

Schiedam — Het programmablade *SVV Vandaag* van 19 augustus 1979 bedankte bij de start van het seizoen de vrijwilligers: *'Onze werkersploeg, bestaande uit Hans van Loon, Henk Hoek, Arie Vis, Verweij en Jan Seij heeft deze zomer grondig onze overdekte tribune onder handen genomen. Geschrapt, in de menie gezet en afgelakt werd de gehele staalconstructie en de banken voorzien van een nieuwe laag vernis. Het staat er zo simpel, maar het is een karwei van maanden geweest en tot stand gekomen door mensen boven de zestig jaar!'*

Onder de ongeveer 500 aanwezigen bij SVV-SC Amersfoort in Schiedam waren twee agenten. Zij handhaafden de orde vriendelijk leunend tegen de kantine. Toen de zon doorkwam, zette een agent zijn pet af. Het werd te warm. Toch bleef het tot rust 0-0. De spelers van Vahstal toonden eens te meer aan dat kopen en verstand hebben van voetballen, twee verschillende zaken zijn. *Maurice de Hond*, met *Van Swieten* binnen een half jaar gegarandeerd de beste scheidsrechter van Nederland, was zo attent — terecht — twee doelpunten van SVV voor rust af te keuren.

Alkmaar — Halverwege de tweede helft lag Peter Arntz van AZ'67 gewond op de grond. Doelman Jan van Beveren van PSV had de bal in zijn bezit, zag dat Arntz verzorging nodig had en was gelukkig zo sportief de bal onmiddellijk over de zijlijn te gooien. De verzorger van AZ'67 kon op zijn gemak zijn werk doen, behandelde Arntz drie minuten en riep naar de trainer dat hij vervangen moest worden. Al die tijd stond Metgod

aan de zijlijn klaar om de bal in te gooien, uiteraard naar de helft van PSV, met dank aan Van Beveren. Trainer Kessler liep voortdurend tussen de camera en Metgod te drentelen. De gentleman onder de trainers had Metgod ongetwijfeld ingefluisterd dat hij de bal terug moest gooien naar PSV, met dank aan Van Beveren.

Alleen de ordinaire Treytel, *professioneel* heet dat, gilde uit zijn doel dat Metgod de bal niet naar een speler van PSV moest gooien. Gelukkig voor Treytel was Metgod dat ook niet van plan. In het kader van de actie: *hoe bederf ik het voetbal*, gooide Metgod, *professioneel*

hadden zij balbezit gehad en hadden zij een doelpunt kunnen maken.'

'Maar lieve hemel, Van Beveren van PSV heeft de bal, werpt hem over de zijlijn omdat een speler van jouw club geblesseerd is, die speler wordt behandeld, dan geef je daarna de bal toch weer terug aan PSV?'

Metgod: 'Ik ben het daar niet mee eens. Nogmaals, als wij balbezit hebben...'

## Engerds

SCHIEDAM — Maurice de Hond ziet het leiden van voetbalwedstrijden zuiver als liefhebberij. Hij heeft de vergoeding en de publiciteit minder nodig dan al die andere engers in een zwart pak. Hij geeft ook een strafschoep als het maar even een strafschoep is, legt de bal niet buiten het strafschoepgebied als de hands er net binnen wordt gemaakt. SVV benutte zijn strafschoep tegen de krukken van het door Vahstal gesteunde SC Amersfoort. De voortreffelijke doelman *Bas van Noortwijk*, vieren-twintig jaar, bewijzend dat Ajax niet in Joegoslavië hoeft te zoeken naar een keeper achter *Piet Schrijvers*, stopte de penalty van SC Amersfoort. SVV maakte via een overwinning van 3-0 duidelijk dat elf gemiddelde semi-profs zonder pretentieuze strebers moeiteloos een door een ambitieuze sponsor bijeengeraapt elftal van het veld kunnen spelen. Voor de in voetbaltactiek geïnteresseerden zij vermeldt dat SC Amersfoort godbetert met anderhalve spitsspeler speelde tegen het ongecompliceerd, normaal voetballende SVV. De door de leiding van SC Amersfoort uitgedachte tactiek was duidelijk te moeilijk voor de spelers.

SVV-SC Amersfoort (Foto: Modderkolk)

heet dat, de bal naar een speler van zijn eigen ploeg. Nygaard, een echte voetballer, schrok van de onsportiviteit van Metgod, begreep niet waar dat voor nodig was. En de betrokkene zelf gebruikte na afloop woorden die hij onmogelijk van zich zelf kon hebben. Als hij de vondst van zijn leven openbaar maakte zei hij: 'Als wij balbezit hebben kunnen wij een doelpunt maken. Wij hadden op dat moment balbezit. Als ik de bal naar een PSV'er had ingeworpen

De spelers zijn pas een uur na de wedstrijd aanspreekbaar, de zeer ruim betaalde profs van AZ'67 althans. Officieel heette het: 'Naar aanleiding van de moeilijkheden in vorig seizoen, is er ten aanzien van een bezoek aan het spelershome door de spelers zelf het volgende besluit genomen: de pers mag een uur na afloop van de wedstrijd het spelershome betreden. Als bestuur hebben wij de spelersraad (de heren Kist, Nygaard en Spelbos) medegedeeld dit besluit aan U over te brengen.'

Spelersraadslid Nygaard desgevraagd: 'Oh, hebben we dat besloten? Laat dan eens lezen. Wist ik niets van, kan best.' Bij SVV klonk voor en na de wedstrijd nog ouderwetse marsmuziek uit de luidsprekers zoals de Belgische parachutistenmars, de Koning-Voetbalmars, de Eurovisie-mars.

Merkwaardig genoeg heeft trainer Kees Rijvers van PSV meer problemen met het vinden van de juiste formatie, met het inpassen van aanvallende spelers als Koster, Lubse, Van der Kuylen, Valke en René van de Kerkhof die in het ideale geval alle vijf moeten worden opgesteld, dan zijn collega Pim Visser van SVV. De eerste-divisieclub uit Schiedam zag zich door de invoering van de CAO genoodzaakt het aantal contractspelers van negentien naar vijftien terug te brengen. Omdat in de voorbereiding op de competitie *Wim de Haan*, *Jan den Tuinder* en *Wim Mulder* geblesseerd raakten, hoefde de trainer van SVV niet lang na te denken over de opstelling.

ALKMAAR — Zaterdag zat Wildschut op de reservebank van PSV. Als Koster kan spelen moet nog een gerenommeerde PSV'er plaats nemen naast Rijvers. Omdat Wildschut niet is gekocht voor de bank, net zomin als Koster, omdat Lubse ondanks alles goed blijft spelen als spitsspeler, zal naast Ton Smits een speler uit de achterhoede uiteindelijk plaats moeten maken voor Wildschut. Rijvers moet kiezen uit de internationals *Brandts*, *Poortvliet*, *Van Kraay* en *Stevens*. Het is niet de eerste keer dat we concluderen dat Van Kraay niet de ideale Ausputzer is voor PSV. Als bondscoach Zwartkruis bovendien Poortvliet, Stevens en Brandts blijft selecteren voor het Nederlands elftal, dezelfde Zwartkruis die geporteerd is voor Wildschut, wordt het dan makkelijker of moeilijker voor Rijvers om eens te besluiten tot een achterhoede zonder Van Kraay. ■